

Dankdienst voor het leven van:

Jan-Pieter de Graaf



* 21-6-1945

74 jaar

† 10-4-2020

Vrijdag 17 april 2020, 10.30 uur

Voorganger: Ds. E. van Rooijen

Organist: Joël Terdu

Orgel: Rust mijn ziel uw God is Koning

Welkom en in memoriam

Kinderlied: Jezus houdt van alle kleine kinderen

Jezus houdt van alle kleine kinderen.
Jezus houdt van alle kleine kinderen.
Jezus houdt van alle kleine kinderen.
Alle kleine kinderen mogen komen.
Eén kleine, twee kleine,
drie kleine kinderen,
vier kleine, vijf kleine,
zes kleine kinderen,
zeven kleine, acht kleine,
negen kleine kinderen,
alle kleine kind'ren mogen komen.

Jezus houdt van alle grote mensen.
Jezus houdt van alle grote mensen.
Jezus houdt van alle grote mensen.
Alle grote mensen mogen komen.
Eén grote, twee grote,
drie grote mensen,
vier grote, vijf grote,
zes grote mensen,
zeven grote, acht grote,
negen grote mensen,
alle grote mensen mogen komen.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 84 : 1, 3 en 6 liedboek der kerken

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Gebed

Zingen Psalm 42 : 1, 3 en 5 (OB)

1. 't *Hijgend* hert, *der jacht ontkomen*,
Schreeuwt *niet sterker* naar 't genot
Van *de frisse waterstromen*,
Dan *mijn* ziel *verlangt* naar God.
Ja, *mijn* ziel *dorst* naar *den* HEER;
God *des levens, ach, wanneer*
Zal *ik* naad'*ren voor Uw* ogen,
In *Uw* huis *Uw naam* verhogen?

3. O *mijn* ziel, *wat buigt g' u* neder?
Waartoe *zijt g' in* mij ontrust?
Voed *het* oud *vertrouwen* weder;
Zoek *in 's Hoogsten* lof uw lust;
Want *Gods goedheid zal uw* druk
Eens *verwiss'len in* geluk.
Hoop *op* God, *sla 't oog* naar boven;
Want *ik* zal *Zijn naam* nog loven.

5. Maar *de* HEER *zal uitkomst* geven,
Hij, *die 's* daags *Zijn* gunst gebiedt;
'k Zal *in* dit *vertrouwen* leven,
En *dat* melden in mijn lied;
'k Zal *Zijn* lof *zelfs in* den nacht
Zingen, daar *ik* *Hem* verwacht;
En *mijn* hart, *wat mij moog'* treffen,
Tot *den* God *mijns levens* heffen.

Schriftlezing Mattheus 22 : 1-14 Het koninklijke bruiloftsmaal

1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide:

2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. 3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. 4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen. 7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. 8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft. 10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen. 11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Zingen Psalm 56: 5 en 6 (OB)

5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn elenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word' Zijn lof vergroot

Verkondiging: Het koninklijke bruiloftsmaal

Psalm 17 : 3 en 8 (OB)

3. Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heilicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

8. **Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)**
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

Dankgebed en voorbede

Gezang 470 : 1, 3 en 4 staande

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot!

Zegen

Luisteren Joh. de Heer 133 (tekst zie achterzijde liturgie)

Orgel: U zij de glorie, opgestane Heer!

Luisteren: Joh de Heer 133

Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft,
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

*Zie slechts op Hem,
volg geboorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.*

Loeit de levensorkaan,
komt er zorg op ons aan:
't is Zijn glimlach, die alles verdrijft.
Klagen, zuchten, geweent,
vrees en twijfel gaan heen,
als wij rustig vertrouwen in Hem.

Wordt u moeite en strijd
door de mensen bereid:
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed!
Hij draagt u, ook uw kruis,
brengt straks veilig u thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'.

Blijf getrouw tot de dood,
zorg in voorspoed of nood,
dat toch nimmer het vuur in u doov!
Wat Hij zegt, moet gedaan,
waar Hij zendt, moet gij gaan,
geen bezwaren; vertrouw en geloof.

O, hoe groot is 't genot,
als men wandelt met God,
hier door 't leven gaat, eerlijk oprecht,
als in droefheid of vreugd,
men in Hem zich verheugt,
en zijn al op 't altaar heeft gelegd.